



Maandag 6 juni 2022

9:30 uur

Bethlehemkerk Nieuwerbrug

Voorganger: ds. L.W. Smelt

---

### **Lied 139:1 , 4 en 5 (OTH)**

Kom, Heil'ge Geest, Gij vogel Gods,  
daal neder waar Gij wordt verwacht.

Verschijn, Lichtengel, in de nacht  
van onze geest, verward en trots.

Hoor, Heil'ge Geest, wij roepen U!  
Kom, wees aanwezig in het woord;  
wek onze geest, opdat hij hoort,  
wek ons tot leven, hier en nu.

O Heil'ge Geest, wij zijn verblijd:  
Gij immers, eeuwig ondoorgrond,  
legt zelf dit lied ons in de mond,  
ten teken dat Gij bij ons zijt.

### **Lied 135 (OTH)**

Er komen stromen van zegen.  
Dat heeft Gods Woord ons beloofd;  
Stromen, verkwikkend als regen,  
Vloeien tot elk die gelooft.

Stromen van zegen,  
Komen als plasregens neer.  
Nu vallen drupp'len reeds neder,  
Zend ons die stromen, o Heer.

Er komen stromen van zegen,  
Zend ons de heilstroom neer!  
Geef ons die grote verkwikking;  
Geef z' ons voortdurend, o Heer.

Stromen van zegen,  
Komen als plasregens neer.  
Nu vallen drupp'len reeds neder,  
Zend ons die stromen, o Heer.

### **Lied 360:1 (OTH)**

Samen in de naam van Jezus  
Heffen wij een loflied aan,  
Want de Geest spreekt alle talen  
En doet ons elkaar verstaan.  
Samen bidden, samen zoeken  
Naar het plan van onze Heer.  
Samen zingen en getuigen,  
Samen leven tot zijn eer.

### **Lied 230 (Hemelhoog)**

Heilige Geest van God,  
adem in ons midden,  
dan zullen wij aanbidden  
de Vader en de Zoon.

Heilige Geest van God,  
adem in ons midden,  
dan zullen wij aanbidden  
de Vader en de Zoon.

Kom, o Heilige Geest,  
wij wachten op U.  
Vervul ons met uw kracht,  
Heil'ge Geest kom nu.

### **Lied 434:1 en 3 (OTH)**

Omdat de Heer verrezen is,  
zingen wij in koor heel de wereld door.  
Omdat de Heer verrezen is,  
zingen wij in koor tot de wereld hoort:  
Dat de Heer verrezen is!

Zeg het voort (zeg het voort)  
Zeg het voort (zeg het voort)  
Geef het door dat de Heer verrezen is.  
Zeg het hier (zeg het hier)  
Zeg het daar (zeg het daar)  
Want het woord is waar!

Omdat de Geest gekomen is,  
zingen wij in koor heel de wereld door.  
Omdat de Geest gekomen is,  
zingen wij in koor tot de wereld hoort:  
dat de Geest gekomen is!

Zeg het voort (zeg het voort)  
Zeg het voort (zeg het voort)  
Geef het door dat de Heer verrezen is.  
Zeg het hier (zeg het hier)  
Zeg het daar (zeg het daar)  
Want het woord is waar!

### **Psalm 119:3**

Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!  
Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken!  
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd;  
Dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken,  
Wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest,  
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.

### **Lied 140: 1, 2, 6 en 7 (OTH)**

Kom Schepper God, o Heil'ge Geest,  
daal in de mensenharten neer,  
zij zijn uw schepselen geweest,  
herschep hen in genade, Heer.

Uw naam is Trooster. Gij geleidt,  
o goddelijk geschenk, ons voort,  
o balsem die ons werd bereid,  
o bron van vuur, o levend woord.

Maak ons geloof zo vol en schoon  
dat het de Vader leert verstaan  
en Jezus Christus, 's Vaders Zoon,  
o Geest van beiden uitgegaan.

Lof zij de Vader, lof de Heer  
die uit de dood is opgestaan,  
de Trooster ook zij lof en eer  
en heerlijkheid van nu voortaan.

### **Lied 228: 1 en 3 (Hemelhoog)**

Heer, ik hoor van rijke zegen,  
die Gij uitstort keer op keer.  
Laat ook van die milde regen,  
dropp'len vallen op mij neer.  
Ook op mij, ook op mij,  
dropp'len vallen ook op mij.

Heil'ge Geest wil niet voorbij gaan,  
gij geeft blinden d' ogen weer.  
Wil, o wil nu bij mij stilstaan.  
Werk in mij met kracht, o Heer!  
Ook in mij, ook in mij,  
werk ook door uw kracht in mij.

### **Lied 136:1 (OTH)**

Geest van hierboven, leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht!  
Hemelse Vrede, deel U nu mede  
aan een wereld die U verwacht!  
Wij mogen zingen, van grote dingen,  
als wij ontvangen al ons verlangen,  
met Christus opgestaan. Halleluja!  
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,  
als wij herboren Hem toebehoren,  
die ons is voorgegaan. Halleluja!

### **Lied 445 (OTH)**

't Is feest vandaag, 't is pinksterfeest,  
wij staan in vuur en vlam,  
want Hij, die bij ons is geweest,  
werkt verder aan zijn plan.

Wij weten het nu zonneklaar:  
al ging Hij van ons heen,  
wat Hij belooft heeft, maakt Hij waar;  
wij zijn niet meer alleen.

Wij gaan op weg, de wereld rond,  
er is geen houden aan.  
De woorden gaan van mond tot mond,  
voor ieder te verstaan.

De wonderen zijn om ons heen,  
ze waaien op de wind.  
't Is feest vandaag, voor iedereen:  
een nieuwe tijd begint!

### **Lied 143:1 (OTH)**

Wij leven van de wind  
die aanrukt uit den hoge  
en heel het huis vervult  
waar knieën zijn gebogen,  
die doordringt in het hart,  
in de verborgen hof,  
en uitbreekt in een lied  
en opstijgt God ten lof.

### **Lied 362:3 en 4 (OTH)**

Rotsvast staat ons vertrouwen,  
de hoeksteen is gelegd.  
Wij zullen Hem aanschouwen  
Hij heeft het zelf gezegd.  
Ons hart blijft op Hem hopen  
die ons heeft liefgehad.  
Straks gaan de poorten open  
der grote gouden stad.

Ik weet waar mijn geloven  
onwrikbaar vast in staat,  
als alles wordt verstoven.  
Ik weet wat niet vergaat.  
Wat stand houdt als tot scherven  
de wereld zal vergaan  
wat glans houdt in het sterven  
en eeuwig zal bestaan.

### **Lied 57 (Opwekking voor kids)**

Een vlammetje hier,  
een vlammetje daar.  
Een heleboel vlammetjes bij elkaar.  
Zeg weet je het al,  
vandaag is het feest:  
voor jou en voor mij  
kwam de Heilige Geest.

Een vlammetje hier,  
een vlammetje daar.  
We doen onze vlammetjes bij elkaar.  
Dan is het een vuur,  
dan is het een feest:  
wij danken de Heer  
voor de Heilige Geest!

### **Lied 270 (OTH)**

Give me oil in my lamp, keep me burning,  
give me oil in my lamp, I pray.  
Give me oil in my lamp, keep me burning,  
keep me burning 'till the break of day.

Sing hosanna, sing hosanna,  
sing hosanna to the King of kings.  
Sing hosanna, sing hosanna,  
sing hosanna to the King of kings.

Give me joy in my heart, keep me praising,  
give me joy in my heart, I pray.  
Give me joy in my heart, keep me praising,  
keep me praising 'till the break of day.

Sing hosanna, sing hosanna,  
sing hosanna to the King of kings.  
Sing hosanna, sing hosanna,  
sing hosanna to the King of kings.

Give me peace in my heart, keep me resting,  
give me peace in my heart, I pray.  
Give me peace in my heart, keep me resting,  
keep me resting 'till the break of day.

Sing hosanna, sing hosanna,  
sing hosanna to the King of kings.  
Sing hosanna, sing hosanna,  
sing hosanna to the King of kings.

Give me love in my heart, keep me serving,  
give me love in my heart, I pray.  
Give me love in my heart, keep me serving,  
keep me serving 'till the break of day.

Sing hosanna, sing hosanna,  
sing hosanna to the King of kings.  
Sing hosanna, sing hosanna,  
sing hosanna to the King of kings.

### **Lied 226:1 en 3 (OTH)**

God is getrouw, Zijn plannen falen niet,  
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.  
Die 't heden kent, de toekomst overziet,  
laat van Zijn woorden geen ter aarde vallen;  
en 't werk der eeuwen, dat Zijn Geest omspant,  
volvoert Zijn hand.

De Heil'ge Geest, Die haar de toekomst spelt,  
doet aan Gods kerk Zijn heilgeheimen weten;  
Hij, die haar leidt en in de Waarheid stelt,  
heeft Zijn bestek met wijsheid uitgemeten;  
Hij trekt met heel Zijn kerk van land tot land  
als Gods gezant.

### **Toekomst vol van hoop (Sela)**

In de nacht van strijd en zorgen  
Kijken wij naar U omhoog  
Biddend om een nieuwe morgen  
Om een toekomst vol van hoop

Ook al zijn er duizend vragen  
Al begrijpen wij U niet  
U blijft ons met liefde dragen  
U die alles overziet

U geeft een toekomst vol van hoop  
Dat heeft U aan ons beloofd  
Niemand anders, U alleen  
Leidt ons door dit leven heen

U heeft ons geluk voor ogen  
Jezus heeft het ons gebracht  
Mens, als wij, voor ons gebroken  
In de allerzwartste nacht

U geeft een toekomst vol van hoop  
Dat heeft U aan ons beloofd  
Niemand anders, U alleen  
Leidt ons door dit leven heen

U bent God, de Allerhoogste  
God van onbegrensde macht  
Wij geloven en wij hopen  
Op het einde van de nacht



U geeft een toekomst vol van hoop  
Dat heeft U aan ons beloofd  
Niemand anders, U alleen  
Leidt ons door dit leven heen

U geeft een toekomst vol van hoop  
Dat heeft U aan ons beloofd  
Niemand anders, U alleen  
Leidt ons door dit leven heen