



Zondag 12 juni 2022

18:30 uur

Dorpskerk Bodegraven

Voorganger: prop. W. Braaksma

Lied 69 (Weerklank)

De Geest des Heren die het leven
en vrijheid is en helder licht,
Weerspiegelt in ons opgeheven,
niet meer omsluierd aangezicht.
God is de Geest die ons geleidt
van heerlijkheid tot heerlijkheid.

Het licht dat wij aanschouwen mogen,
dat door geen duister wordt bedekt,
het evangelie ons voor ogen,
dat ons voorgoed tot leven wekt,
is Christus in wiens heerlijkheid
het beeld van God ons begeleidt.

De God, die sprak in den beginne:
'Licht schijne in de duisternis',
verlicht ook heden hart en zinnen
van ieder die in Christus is,
Wij zien in Christus' aangezicht
Gods eigen ongeschapen licht.