



Zondag 12 juni 2022

9:30 uur

Dorpskerk Bodegraven

Voorganger: ds. A.D.J. Wessels

---

### **Lied 436: 1, 2 en 3 (Weerklank)**

Halleluja, lof zij de Heer!

Aanbidt de Vader, geeft Hem eer,  
de Schepper aller dingen!

De roem van zijn barmhartigheid,  
zijn wijsheid, macht en majesteit  
moet al het schepsel zingen.

Halleluja, lof zij de Zoon,  
gedaald van 's hemels hoge troon  
tot heil van stervelingen!

Hem, die voor onze zonden stierf,  
ons 't leven door zijn dood verwierf,  
moet al het schepsel zingen.

Halleluja, de Geest zij eer!

Als in zijn tempel daalt Hij neer  
in 't hart van stervelingen!

Hem, die ons troost en leert en leidt,  
en voor de hemel toebereidt,  
moet al het schepsel zingen.

### **Lied 566 (OTH)**

Zit je in het donker?

Jezus zal er zijn.

Is je hart vol zonde?

Jezus maakt het rein,

Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn,  
voor de Heer iets te wonderlijk zijn?

Kijk je weer zo somber?  
Jezus maakt je blij.  
Zit je vastgebonden?  
Jezus maakt je vrij.  
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn,  
voor de Heer iets te wonderlijk zijn?

Dan wordt alles anders,  
kan je zoveel meer.  
Kijk eens wat je aandurft  
samen met de Heer!  
Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn,  
voor de Heer iets te wonderlijk zijn?