



Zondag 26 juni 2022

9:30 uur

Bethlehemkerk Nieuwerbrug

Voorganger: ds. A.J.R. Treur

Lied 548 (OTH)

U bent de God die mij leidt
en Vader voor altijd

U bent de Redder die voor mij op aarde kwam.
In elke naam die U heeft,
wordt verteld hoeveel U geeft
om de mensen en wat op de aarde leeft.

Immanuël , God met ons,
U zal er zijn elke dag
Immanuël , God met ons
U zal elke dag

U bent de God die mij leidt
en Vader voor altijd
U bent de Redder die voor mij op aarde kwam.
In elke naam die U heeft,
wordt verteld hoeveel U geeft
om de mensen en wat op de aarde leeft.

Sterke Rots , Vredevorst,
U kwam bij ons als een kind.
Sterke Rots , Vredevorst
U kwam bij ons als een kind

U bent de God die mij leidt
en Vader voor altijd
U bent de Redder die voor mij op aarde kwam.
In elke naam die U heeft,
wordt verteld hoeveel U geeft
om de mensen en wat op de aarde leeft.

Lam van God , hoogste Heer,
U stierf voor ons aan het kruis.
Lam van God , hoogste Heer,
U stierf voor ons aan het kruis .
U stierf voor ons aan het kruis .

Lied 60:1, 2 en 4 (Weerklank)

Heer, wat wilt Gij dat ik doe?
Christus uit de hoge,
hemels licht, kom naar mij toe,
open mij de ogen!
Ik verdien
niet te zien;
leid mij als een blinde
om het licht te vinden.

Als een beest ben ik geweest,
dreigend te vermoorden
wie gegrepen door uw Geest
aan U toebehoorde.
Heer, Gij kwam –
als een lam
bracht Gij mij verloren,
in de rechte sporen.

Laat mij van uw koninkrijk
een getuige wezen;
arm - maar U, de koning, rijk,
bang - maar zonder vrezen.
Heer, voor U
leef ik nu
om met open ogen
U te kennen mogen!