



Zondag 03 juli 2022

09:30 uur

Dorpskerk Bodegraven

Voorganger: ds. A. Baas

Op Toonhoogte 426

Alzo lief had God de wereld,
alzo lief had God de wereld,
de wereld, de wereld,
God had de wereld lief.

Dat Hij aan ons heeft gegeven,
dat Hij aan ons heeft gegeven,
gegeven, gegeven,
zijn ééngelboren Zoon.

Opdat een ieder die gelooft,
Opdat een ieder die gelooft,
een ieder, een ieder,
het eeuwig leven heeft.

Weerklank 330

Hier zijn wij, Heer, bij brood en wijn,
Gij roept, Gij zult de gastheer zijn
voor lammen, doven, blinden;
Gij nodigt: Kom en drink en eet,
kom, alle dingen zijn gereed –
wie God zoekt zal Hem vinden!

Om ons gebroken in de dood –
uw lichaam brak gelijk een brood,
om ons en onze zonden;
de wijn die hier gedronken wordt
is als het bloed door U gestort,
o Lam, dat wij verwonden!

Wij heffen, Heer, ons hart omhoog,
o hoofd, dat bloedend voor ons boog,
ons leed hebt Gij gedragen.

In U is God ons zeer nabij,
Gij schenkt oneindig meer dan wij
U zouden durven vragen.

Hier zijn wij, Heer, bij brood en wijn,
Gij roept ons hoe verdwaald wij zijn,
Gij noemt ons uw beminden;
Gij brengt uw schapen weer naar huis,
Gij schenkt uzelf – hier zijn wij thuis;
wie God zoekt zal Hem vinden!