



Zondag 24 juli 2022

9.30 uur

Dorpskerk Bodegraven

Voorganger: ds. A. Baas

Lied 236:1, 2 en 3 (Weerklank)

Gezegend zijt Gij, Heer der kerk,
Gij fundament dat hecht en sterk
de stroom der tijden kunt trotseren;
al gaan de eeuwen af en aan,
al schokt de aarde, Gij blijft staan,
uw woord zal weer en wind bezweren
al is de kerk niet puur van goud,
zij is op U, de rots, gebouwd.

Vergeef ons, Heer, wij bouwen slecht:
het schip is scheef, het koor niet recht,
hoe kan de Geest uw zaad hier zaaien?
De toren wijst uw tijd niet aan,
met elke wind draait onze haan –
wij willen allen koning kraaien!
Dit huis bezwijkt zodra het stormt,
tenzij Gij zelf ons wéér hervormt.

Gezegend zijt Gij, Heer der kerk,
uw ademtocht stelt paal en perk
aan wind die Gij niet hebt doen waaien.
Al blijkt ons werk van stro en hout,
wij hebben niet op zand gebouwd:
staat eens dit huis in lichter laaie,
ook in het vuur houdt, Heer, uw hand
de muren van uw kerk in stand.

Lied 485 (OTH)

De Here zegent jou
en Hij beschermt jou,
Hij schijnt Zijn licht over jouw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn,
Hij zal Zijn vrede aan je geven.

De Here zegent u
en Hij beschermt u,
Hij schijnt Zijn licht over uw leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij u zijn,
Hij zal Zijn vrede aan u geven.