



Zondag 31 juli 2022

18:30 uur

Dorpskerk Bodegraven

Voorganger: ds. L. Schaafsma

Lied 107 (Uit aller mond)

Het dorre land zal juichen en bloeien als een roos,
ja, jubelend getuigen: Gods heil is grenzeloos.
Sterkt dan de slappe handen en maakt de knieën vast,
want God verbreekt uw banden en Hij verlicht uw last!

Uw ogen en uw oren, uw mond zal opengaan,
de doven zullen horen, de blinden zien voortaan,
de lamme zal dan springen, springen zoals een hert,
wie stom is zal dan zingen dat hij genezen werd!

Dan zal er water komen, ontspringen: een fontein!
Een beek zal overstromen, een tuin wordt de woestijn!
God zal een weg gaan banen, een weg die heilig is
en ieder zal beamen dat die weg veilig is!

Daar zal geen leeuw meer wezen, geen wild verscheurend dier,
wie gaat heeft niets te vrezen, die wandelt vrij en fier.
Zo zal het volk des Heren, zingend het hoogste lied.
met vreugde wederkeren, want weg vlucht elk verdriet!