



Zondag 31 juli 2022

9.30 uur

Dorpskerk Bodegraven

Voorganger: ds. G. van Zanden

Lied 7 (Alles wordt nieuw, deel 2)

Simson, Simson, alle Filistijnen
verdwijnen, verdwijnen als jij komt!
Simson, Simson, alle Filistijnen
verdwijnen, verdwijnen als jij komt!

Simson met je lange haren,
niemand kan jou evenaren,
Simson wat is jouw geheim?
Niemand krijgt je klein!

Simson, Simson, alle Filistijnen
verdwijnen, verdwijnen als jij komt!
Simson, Simson, alle Filistijnen
verdwijnen, verdwijnen als jij komt!

Toen een leeuw kwam aangeslopen,
ben je niet hard weggelopen.
Zonder zwaard en zonder speer
sloeg jij hem terneer.

Simson, Simson, alle Filistijnen
verdwijnen, verdwijnen als jij komt!
Simson, Simson, alle Filistijnen
verdwijnen, verdwijnen als jij komt!

Bij de vijand opgesloten,
brak je alle poorten open,
en je nam ze op je rug:
haal ze maar terug!

Simson, Simson, alle Filistijnen
verdwijnen, verdwijnen als jij komt!
Simson, Simson, alle Filistijnen
verdwijnen, verdwijnen als jij komt!

Niemand durft jou uit te dagen,
duizend man heb jij verslagen,
duizend mannen sloeg jij raak,
met een ezelskaak.

Simson, Simson, alle Filistijnen
verdwijnen, verdwijnen als jij komt!
Simson, Simson, alle Filistijnen
verdwijnen, verdwijnen als jij komt!

Simson met je lange haren,
niemand kan jou evenaren.
Als je waakt bij jouw geheim,
krijgt geen mens je klein.

Simson, Simson, alle Filistijnen
verdwijnen, verdwijnen als jij komt!
Simson, Simson, alle Filistijnen
verdwijnen, verdwijnen als jij komt!

Gezang 111:2 en 3 (Herv. bundel)

Versterkt dan nu de slappe handen,
en zet hem vast, de wank'le voet!
Zegt tot wie zucht in pijn en banden:
"Wees sterk, vrees niet, heb goede moed!"
De Redder nadert ten gerichte;
van zijn aanbidd'lijk aangezichte
straalt waarheid en barmhartigheid.
Hij zal uw lijden u vergelden,
de boeien breken, die u knelden,
Hij, die u uit het diensthuis leidt.

Dan ziet het oog des blindgeboren'
uw schepping in haar zomergloor;
dan dringen tot des doven oren
uw goddelijke woorden door.

De kreup'le zal van vreugde springen,
de sprakeloze tong zal zingen,
hosanna's meng'lend tot Uw lof;
en stromen levend water spreiden
hun zilv'ren beekjes door de heide,
zo fris als eens in Edens hof!