



Zondag 7 augustus 2022

9:30 uur

Bethlehemkerk Nieuwerbrug

Voorganger: ds. H.G. de Graaff

---

### **Lied 608 (Weerklank)**

'k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.

'k Heb Jezus nodig, dag aan dag,

in m'n handel, in m'n wandel,

in m'n slapen en ontwaken,

'k Heb Hem nodig, dag aan dag.

'k Wil Jezus volgen, heel mijn leven,

'k Wil Jezus volgen, dag aan dag,

in m'n handel. in m'n wandel,

in m'n slapen en ontwaken,

'k wil Hem volgen, dag aan dag.

### **Lied 267 (Weerklank)**

Neem mijn leven, laat het, Heer,

toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd

tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk,

trouw en vaardig tot uw werk.

Maak dat ik mijn voeten zet

op de wegen van uw wet.

Neem mijn stem, opdat mijn lied

U, mijn Koning, hulde biedt.

Maak, o Heer, mijn lippen rein,

dat zij uw getuigen zijn.

Neem mijn zilver en mijn goud,  
dat ik niets aan U onthoud.  
Maak mijn kracht en mijn verstand  
tot een werktuig in uw hand.

Neem mijn wil en maak hem vrij,  
dat hij U geheiligd zij.  
Maak mijn hart tot uwe troon,  
dat uw Heil'ge Geest er woon'.

Neem ook mijne liefde, Heer,  
'k leg voor U haar schatten neer.  
Neem mijzelf en voor altijd  
ben ik aan U toegewijd.