



Zondag 7 augustus 2022

9.30 uur

Dorpskerk Bodegraven

Voorganger: ds. A. Baas

---

**Lied 279 (Weerklank)**(melodie: Psalm 132)

Heer, spreek mij aan zodat ik hoor,  
ik buig mijn hoofd, ik neig mijn oor.  
Trek door de akker van mijn hart,  
trek door mijn zonden, zwaar en zwart,  
uw langgerekte, diepe voor.

Heer, spreek mij aan zodat ik hoor,  
maak open mijn gesloten oor;  
Gij zaait uw woord als zuiver zaad,  
uw Geest is als de wind die waait,  
uw rijk het graan dat Gij straks maait.

Heer, spreek mij aan zodat ik hoor,  
spreek zacht in mijn ontsloten oor;  
al zie ik U, de zaaier, niet,  
ik hoor U wel: Gij zaait een lied  
dat hoger klimt dan mijn verdriet.

Heer, nu spreekt Gij zó dat ik hoor:  
Gij zingt en zaait en zaait maar door!  
Gij zaait geen zaad zo hard als steen,  
Gij zaait een lied, veel meer dan één -  
het zingt van vreugde om mij heen!

**Lied 612 (Weerklank)**

Jezus is de goede herder,  
Jezus Hij is overal,  
Jezus is de goede herder,  
brengt mij veilig naar de stal.

Als je 's avonds niet kunt slapen,  
als je bang in 't donker bent,  
denk dan eens al die schapen  
die de Heer bij name kent.

Jezus is de goede herder,  
Jezus Hij is overal,  
Jezus is de goede herder,  
brengt mij veilig naar de stal.

En wanneer je soms alleen bent  
en je hart is vol verdriet,  
denk dan aan de goede herder  
Hij vergeet Zijn schapjes niet.

Jezus is de goede herder,  
Jezus Hij is overal,  
Jezus is de goede herder,  
brengt mij veilig naar de stal.