



Zondag 14 augustus 2022

18:30 uur

Dorpskerk Bodegraven

Voorganger: ds. J.A.A. Geerts

Lied 184: 1,2,3 en 4(ELB)

Ik wandel in het licht met Jezus.

Het donk're dal ligt achter mij
en 'k weet mij in zijn trouw geborgen;
welk een liefdevolle vriend is Hij.

Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar Zijn dierb're stem
en niets kan m' ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,
geen duist're wolk bedekt de zon.
en 'k kan niet anders, 'k moet Hem prijzen,
die de zonde in mij overwon.

Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar Zijn dierb're stem
en niets kan m' ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,
mijn ziel is Hem gans toegewijd,
Met Hem verrezen tot nieuw leven,
volg 'k mijn Heiland tot in eeuwigheid.

Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar Zijn dierb're stem
en niets kan m' ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.

Ik wandel in het licht met Jezus,
o mocht ik zelf een lichtje zijn,
dat straalt temidden van de wereld,
die gebukt gaat onder zorg en pijn.
Ik wandel in het licht met Jezus,
en 'k luister naar Zijn dierb're stem
en niets kan m' ooit van Jezus scheiden,
sinds ik wandel in het licht met Hem.