

EEN ANDER KERSTFEEST!

*een kraambezoek,
een verjaardag,
en een bruiloftsfeest.*



De wijzen uit het Oosten gingen uiteindelijk op **kraambezoek** bij de nieuw geboren Koning in een huis in Bethlehem (Matthéüs 2:11).

Dit was dus niet in het paleis in Jeruzalem.

De wijzen zullen onderweg naar dat huis vast gedacht hebben: 'Wat loopt alles toch anders dan we hadden verwacht!'

Maar ondanks de bijzondere situatie verheugden zij zich met zeer grote vreugde. De omstandigheden konden hen er niet van weerhouden om het Kind te aanbidden en Hem de geschenken te geven.

Kerst 2020 verloopt ook heel anders dan verwacht. De maatregelen tegen het coronavirus hebben ons allemaal getroffen. We vieren kerst met veel beperkingen. Toch is de boodschap van kerst dat niets ons ervan hoeft te weerhouden om de Heere Jezus Christus te aanbidden.

Het is inmiddels alweer zo'n 2020 jaar geleden dat Jezus is geboren. Zoals we het gewend zijn om onze verjaardag te vieren,

zo vieren we met kerst de verjaardag van de mens geworden Koning der Koningen. De datum van Zijn geboorte weten we niet, maar we vieren dit op 25 en 26 december.

Op **een verjaardag** geven we cadeaus. Welk cadeau wilt u dit jaar aan de Heere Jezus geven? Het grootste cadeau wat wij aan Hem mogen geven is dat wij ons leven aan Hem toevertrouwen. En dat kunnen wij doen door Zijn geschenk te ontvangen. Want Hij kwam naar deze wereld om Zijn Leven aan ons te geven. Door Zijn verzoenend lijden en sterven en Zijn opstanding staat er niets meer in de weg om Hem te aanbidden. En daarbij mogen we uitzien naar **het grote Bruiloftsfeest**. Want Jezus komt terug als de Koning van Israël.

Dan zal het op aarde echt vrede zijn!

‘

*‘Eer zij aan God in de hoogste hemelen,
en vrede op aarde,
in mensen een welbehagen’.*

Lucas 2:14

Ondanks dat kerst 2020 anders zal zijn, wensen we u een goed en gezegend Kerstfeest toe!

Arjo van der Steen



Een hartelijke kerstgroet namens de Hervormde Gemeente
Bodegraven-Nieuwerbrug