



Vooraf:

Het gaat in deze dienst over de bekende gelijkenis uit Mattheüs 25 over de talenten.

Er komt vast van alles bij je boven als je aan deze gelijkenis denkt. Geef op basis van wat je weet over deze gelijkenis eens antwoord op de volgende vragen:

1. Wie gaat er op reis en waar heeft zijn vertrek mee te maken?
2. Hij laat 'talenten' achter. Wat wordt daarmee bedoeld?
3. Wat is de boodschap die Jezus mee wil geven met deze gelijkenis?

Aantekeningen bij de preek:

Geloven is...

1. Ontvangen
2. Volhouden
3. (Tenminste iets) doen

- Het verhaal over het uitdelen van de talenten is één van de gelijkenissen/voorbeelden die Jezus vertelt met het oog op zijn vertrek en wederkomst.
 - o Matt. 24:42-51 : Zorg dat je altijd bent voorbereid op de wederkomst.
 - o Matt. 25:1-13 : Op het laatste moment pas beseffen dat je 'iets' tekort komt is te laat.
 - o Matt. 25:14-30 : Ga aan de slag met dat wat je ontvangt.
- Een talent is 6000 x een denarie. Een denarie was het gebruikelijke dagloon (1 zilverstuk). Het gemiddelde netto dagloon in 2019 was volgens het CBS € 84,-. Omgerekend naar onze tijd gaat het dus om een bedrag van € 504.000,- per talent.
- Jezus vertelt deze gelijkenis met het oog op zijn vertrek: hemelvaart. In o.a. Johannes 14 en 16 lezen we over de gave die we ontvangen bij Zijn vertrek.
- De vraag van de meester bij Zijn terugkomst: "Hoeveel rendement geeft jouw talent?"
- Er is blijkbaar een 'bank' waar je met je ontvangen gaven naartoe kunt gaan.

Vragen n.a.v. de preek:

1. Welke (nieuwe) dingen heeft u geleerd over deze gelijkenis? (Kijk ook nog eens naar de vragen vooraf.)
2. Iedere knecht (slaaf) ontving *naar zijn bekwaamheid* (vermogen). Heeft u het idee dat u voldoende talent hebt ontvangen en waar merk je dat aan?
3. *Geloven is... (tenminste iets) doen*. Hoe bent u bezig om uw talent te laten groeien?
4. Zijn er in uw leven momenten geweest dat u uw talent heeft begraven, of 'onderin uw tas heeft laten zitten'?
5. Hoe kan het winterwerk bijdragen aan de vermeerdering van uw talent?

Bij vraag 5: Formuleer voor jezelf tenminste één doel waar je dit winterwerkseizoen mee aan de slag wilt gaan en deel dit met elkaar. Als je je doelen en verlangens met elkaar deelt kun je elkaar hier het komende seizoen op bevragen en elkaar ook helpen om vol te houden.

Voor de jongeren:

1. Wat heeft Jezus nu precies uitgedeeld en waarom?
2. Zie jij om je heen iets waarvan je zegt: Dat is de Heilige Geest? Zo niet... wat zou je volgens jou moeten kunnen zien van de Heilige Geest?
3. De vrucht van de Geest is (Galaten 5:22): Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Aan welk(e) van deze elementen is er bij jou nog wel wat 'werk aan de winkel'? En hoe zou je dit kunnen aanpakken?
4. Het komende winterwerkseizoen vertellen de verschillende 'bankmedewerkers' hoe je met je 'talent' om kunt gaan zodat het meer wordt. Wat zou jij dit seizoen graag willen leren?
5. Niet aan de slag gaan met je talent heeft blijkbaar consequenties. Welke consequenties had het voor de 'luie slaaf' en wat betekent dit volgens jou voor ons?

Bij vraag 4: Schrijf met elkaar je vragen/wensen op en mail deze komende week naar:

dominee@ajrtreur.nl en/of abaas0@kpnmail.nl.