

LICHTJESTOCHT

Door de Dronenwijk

----- Laat jij ook je lichtje schijnen? -----

- Woensdag 22 december tussen 17.00 – 20.00 uur
De tocht is t/m woe. 29 dec. uitgezet, op een andere avond kun je dus ook nog gaan!
- Met een lichtje (lampion, zaklamp o.i.d.)
- Kijk goed rond, de sterren wijzen je de weg!
- Vind jij alle kijk- en doe- opdrachten?

Lampion van een fles

Knip de onderste helft van een plastic fles.
Versier hem mooi met stukjes papier.
Hang hem met een ijzerdraadje aan een stokje.



Heb je zelf een goed idee voor het maken van een lampion? Prima!

Loop je liever met een zaklamp, ook goed.

Lampion van papier

Knip zoals je ziet in het voorbeeld.
Plak een nepkaarsje in de onderste rand van de lampion.
Maak een hengseltje en hang de lampion met een touwtje aan een stokje.

--Let tijdens de tocht op de onderlinge afstand van 1.50 meter --



Hier zie je de plattegrond met de looproute in het rood aangegeven.
Het startpunt van de tocht is bij de **Shell**.

