



kerk
in actie

Noodhulp na aardbeving in Haïti



De bevolking van Haïti werd 14 augustus getroffen door een zware aardbeving.

Er zijn bijna 1.500 doden en meer dan 7.000 mensen raakten gewond. De verwoesting is enorm. Meer dan 14.000 gezinnen zijn dakloos. Hun huizen zijn verwoest of beschadigd. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale kerkelijk netwerk. Uw steun voor Haïti is hard nodig!

**kerk
in actie**

Noodhulp na aardbeving in Haïti



In grote delen van het land hebben mensen geen toegang tot water, voedsel, communicatie, vervoer en elektriciteit.

Hulp is dringend nodig maar komt moeilijk op de plek van bestemming doordat wegen zwaar zijn beschadigd. Er is dringend behoefte aan tenten, kleding, voedsel, zeep en waterfilters voor schoon drinkwater.

Dit doet Kerk in Actie met uw geld

Voor 62 euro geeft u een gezin een noodpakket met daarin dekzeilen, touwen en dekens om zich te beschermen tegen het weer.

Voor 43 euro geeft u een gezin een hygiënepakket met daarin zeep, douchegel, tandpasta, tandenborstels, toiletpapier, kam, luiers en wasmiddel.

Steun dit werk met een bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Aardbeving Haïti'