



Belevenissen uit het Rustpunt

Terugblikken en vooruitkijken..

Als je ons Rustpunt binnenkomt, is duidelijk te zien dat ook wij ons aan de adviezen houden. Er ligt een bezoekerslijst, er staat een hygiënische handgel en onze stoelen staan op 1,5 meter uit elkaar.

Omdat we in het begin van dit jaar opgeschrikt werden van het feit dat een paar bezoekers en gastvrouwen getroffen werden door het Coronavirus hebben we het wijs gevonden om een aantal weken te sluiten. Hierna zijn we 2 maanden halve dagen geopend geweest met een aanwezigheid van 3 medewerkers. Zodoende kreeg elke tafel een luisteren oor!

Er werd veel gesproken, gediscussieerd... En soms zelfs teveel.. Dat ons deed besluiten om met elkaar af te spreken dat het in ons "Rustpunt"

niet meer moest gaan over Corona! Ja ook hier waren de meningen verdeeld en liepen de gemoederen soms iets te veel op. Al vanaf het allereerste begin van het Rustpunt hebben we gezegd: Eenheid in hoofdzaken en liefde in bijzaken! Want we vinden het belangrijk dat er gezocht blijft worden naar datgene wat ons verbindt; namelijk ons geloof in het verlossingswerk van Christus en dat meningen gerespecteerd moeten worden, zonder het met elkaar eens te hoeven zijn.

Mede door de druk van deze tijd hebben sommige van onze medewerkers aangegeven niet meer mee te willen draaien. Toch voorziet onze Vader en mochten we een warm welkom geven aan nieuwe "ambassadeurs" van het Koninkrijk. Ook in ons schoonmaakteam!

Aan het begin van dit jaar zagen we het saldo op onze rekening dalen. Maar zegt het Woord zelf niet dat we geenszins bezorgd moeten zijn? Toch riep dit menselijke gevoelens van spanning op, maar wat was de dankbaarheid groot toen we zagen dat God doet wat Hij zegt! En danken wij een ieder die ons financieel ondersteund heeft. Blijf dit vooral doen!

En, heeft u al gezien dat het bovenraam niet meer beplakt is? ..Maar geweldig beschilderd !!

Helaas is het stil geworden op de zondagmiddagen. Het gezin dat leiding gaf aan de Arabisch sprekende gasten, zetten hun werk voort in Almere. Er is bij ons een diep verlangen dat er voor deze doelgroep nieuwe ambassadeurs zich zullen melden.

Wat nieuw is zijn de bijeenkomsten iedere vrijdagavond. Daar is gestart vanuit een verlangen om samen te komen en Jezus beter te leren kennen door de Bijbel te lezen en te bidden met en voor elkaar. Weet dat u ook daar van harte welkom bent!

Lief en leed werd altijd gedeeld, hulp geboden daar waar het nodig was, we leefden mee met de zieken en rouwden bij een aards afscheid, maar bovenal, we bleven bidden!

Bidden...én danken; zeker nu we in de week van 24 t/m 29 januari ons 10- jarig bestaan hopen te kunnen gaan vieren.

P.s altijd zijn wij op zoek naar nieuwe gastheren en vrouwen. Wil jij minimaal 1x in de 2 weken, 2 uurtjes van je tijd geven om gastvrij en luisterend oor te geven?

Piet, Rita, Hans, Elly en Alfred

rustpunt.bodegraven@gmail.com

Het rekeningnummer van het Bodegraafs huis van gebed is **NL 51 RABO 0130055573**